

Dante



Vrijheid

vrijheid je hebt het in
verschillende vormen.

~~VRÏHEID~~

Zoals vrijheid

van volwassen worden
en een eigen huis kopen.

Maar kan ook de vakantie
zijn. Iedereen kan vrijheid
op een andere manier zien.

Daarom is vrijheid zo fijn.



Vrijheid

Vrijheid is dat je zelf mag spelen, lopen, en een eigen mening hebben. Je eigen kleren uitzoeken en kopen. Zonder mensen die je gevangenhouden of aan je zitten. Vrijheid hebben wij. Maar helaas niet iedereen er zijn nog oorlogen of mensen die bijvoorbeeld door hun geloof of huidskleur gevangen worden. De wereld is nog niet 100% vrij. Maar daar werken we nog aan en dat gaat ons vast lukken.



Nu kunnen we weer vrij zijn, vrij spelen en vrij online shoppen. Maar wel met **1,5 afstand** en voor **9 uur** binnen zijn en maar om de dag naar school.... We zijn toch nog niet helemaal vrij zijn. Maar dat komt wel nog even volhouden!

Vrijheid

Vrijheid is blijheid.

Maar dat is niet voor iedereen altijd
Want in sommige landen zijn ze de vrijheid
kwijt.

Zij weten niet hoe het is om vrij te zijn

Voor onze vrijheid is ook gestreden

en daarom herdenken

en danken wij

ze ervoor dat wij nu in vrijheid leven.





Vrijheid

Wat is vrijheid?

Vrij van geweld of vrij om te zijn wie je bent

Vrij als een vogel vliegend door de wei zonder geweld maar met veel vrijheid.

Ik was blij tot het virus er kwam daar gaat onze vrijheid zo mooi zo blij maar nu minder dan een mandarijn

Met veel pijn gaat het hopelijk snel voor bij dan zijn we weer vrij



Vrijheid

Vrijheid is toch dat we kunnen zijn wie we willen?

Of is dat werken als slaven zonder dat we dat willen?

Of moeten we vechten voor ons eten of drinken?

Wij zijn vrij om te doen wat we willen of geloven,
maar dat was 76 jaar geleden niet.

Wij willen vrijheid, maar wat wil jij?

Caitlyn van Iperen.

Vrijheid

Hoe ruikt vrijheid lekker of niet lekker

Vrijheid

Wat is vrijheid is het dat we vrij zijn van school of vrijheid van de oorlog

Vrijheid

Zijn we nu aan het feesten om vrijheid

Vrijheid

Moet we blij zijn omdat we vrij zijn of moeten we verdrietig zijn

Vrijheid

Is vrijheid liefde is vrijheid lief

Vrijheid

Hebben we vrede of nog steeds oorlog

Vrijheid

Hadden wij vroeger een thuis of geen huis

Vrijheid

Maar het beste is je eigen mening over vrijheid.



Vrijheid

Wat is vrijheid eigenlijk dat je zelf beslissingen mag maken of dat je normaal naar buiten kan lopen zonder dat het gevaarlijk is? Ik vind dat iedereen recht heeft op vrijheid omdat het heel belangrijk is wat als je nou niet mag kiezen in welk geloof je gelooft dat is toch niet eerlijk. Of omdat je gay bent en buiten gesloten word dat vind ik niet kunnen iedereen heeft daar recht op.

