

Gelukkig zijn we nu vrij.

En er is geen oorlog voor mij.

Prat erover.

Anders vergeten we dit.

Kampen zijn er nog steeds.

Totdat er weer oorlog uitbreekt.

Gestreden

Erg veel doden

Verniet

Oorlog

Criminaliteit

Hielpen elkaar

Tot het einde vechten

Eng gevochten

Niet meer vechten

Jeff-De-jay

Verniet

Nederlandse strijders

Het herdenkings monument

De vrijheid van burgers

Helden

Ss

Sterke Duitsers

Machtig groot leger

Hard en sterk getraind

Gemeen

De tweede wereldoorlog

Verzet strijders

ERG moedig

Wij aan wapens en munitie
Wegnaam voor de burgers
en hulpmiddelen
tegen de Duitsers

Nooit opgeven

Aangemoedigd door Hitler

Zijn / waren moedig

In de oorlog



Gedicht = Hosna en Luna

Hallo

9 Februari 1945. De tien mensen die streden voor de Zaanscheek waren omgekomen. Gesleemd en vermoord zonder genade. Ze streden voor onze vrijheid. Wij zijn vrij door hun. ze betekenen veel voor ons door de vele dingen dat ze voor ons hebben gedaan. Dit monument is speciaal voor hun gemaakt in de hoop dat ze woorden herinnerd. Dat is de reden dat we hier staan om ons gelicht voor te dragen en om de mensen te herdenken. We hopen dat u heeft genoten van ons gedicht.

EINDE



Burcht

Burcht



Luna

En

Hosna

De oorlog

De oorlog is allang voorbij
en daarom zijn wij super blij-
endaarom drinken we veel wijn

75 jaar geleden waren er 10 mannen overleden
daardoor waren de Duitsers tevreden
en de mensen hoopten op vrede
daarvoor hebben ze gestreden
endaarvoor hadden een vrede
toen de geallieerden binnen vrede
hadden ze gestreden voor vrede

gemaakt: yasmine
reggi en justin



17

TRISA

fred kater

was erg gevaarlijk

hij gaf mensen aan

vermoord



GROND
in
verzet

fred kater

gaf mensen aan
uit het verzet

willemsen

was politie

en was lid

van de duitse groep

SS



willemsen
werkte
bij de
politie

Plaket

9 feb

10 mensen dood

in 4 min hem leven

gegeven



dit zijn de
10 mensen
op het plaket

Dit Plaket hangt
op de hoek van
de Prins Hendriklaan

Tessa

oorlog op de luchthaven zaandam 1945

wij vechten samen met de wereld voor vrijheid tegen de Duitsers. ze hebben veel macht. Fred Hater was 17 jaar oud. omdat hij gewaerdijf was werd hij doodgeschoten op de hoek van het gemeente huis. toen kwam de politieagent Willemson die werd ook dood geschoten bijna op dezelfde plek als Fred Hater. allebei dood geschoten door het verzet. en de mensen die voor het dagblad vrouw werkten waren in een bus gestopt en naar de luchthaven gebracht op een rij gezet en niet geschoten

en de toestand werd weg geroepen
en dat was het einde van de zaanse
oorlog.

BALON



weest
vede



KRAKELING



TULP

weest
vede
tussen
nederland

en
duits-
land

Polyn & Danc

Oorlog

Duizende mensen op de burcht vermoord
en honderde mannen aan boord
met z'n alle naar het kamp
wat was het een grote ramp
Jan Bakker goede verzetsman
dat je dat allemaal kan
we herdenken alle doden
waaronder alle joden
alle gezinnen uit huis
even later een rommelig huis
alle spullen weg
wat was dat pech



Einde



Monument

JAN BAKKER
STEPHANUS J. P. BAKKER
CAEBINUS DOUWA
JACOB DE WIT
JANS JANSSEN
JOHAN DE JONGE
JAN OVEREEM
JOHANNES RUIJTER
GERARD T. STAPEL
GERARDUS J. VAN DER BEEK

Oorlog dan zeg je nog eens wat.

Mensen werden vermoord voor macht.

En met sommige liep 't niet goed af.

In 4 minuten tijd 10 mensen vermoord.

Dat is niet wat hoort.

Deze 10 mensen hebben gestreden voor een beter leven.

Dat is niet te vergeten.

Daaruit is gebleken dat de Zaanstreek is blijven leven.

Ongeveer 55 miljoen mensen vermoord, daarvan wil ik geen verduy.

De hongerwinter kwam er aan, dat konden de meeste mensen niet aan.

Tulpenbollen werden gegeten als avond eten.

Bij ieder mens hoort een naam, daar willen wij nu even bij stil staan.

- Jan Bakker.

- Johannes Ruijter.

- Stephanus Bakker.

- Gerrit Stampel.

- Catrinus Douma.

- Gerardus van Wetering.

- Jacob de Haan.

- Jan Janssen.

- Johan de Jonge.

- Jan Ouwenaar.

Gemaakt door:

- RANA Canbaz

- Dilara Kubilay



Het Monument

Vijfenzestig jaar geleden werd hier geschoten

Bij de Los Wal bij alle boten.

Het was oorlog en dat was niet fijn.

Het zat vol leiden en pijn.

Dankzij deze mensen zijn wij vrij.

En nu zijn wij al heel lang blij.

Deze strijders streden voor ons land.

Maar ze vonden helaas de dood van deze kant.

Daarom herdenken wij ze nu op dit monument.

Sommige mensen hebben de strijders gekend.

De meeste mensen zijn verdrietig, en dat mag.

Maar het leven gaat wel door met een lach.

Dat was slecht en het schoort in onze keel.

Daarom staan we hier een minuut stil.

Oorlog

is erg

leuens zijn verwoest

mag nooit meer gebeuren

verbeid

Verzetstrijders

knappe strijders

echt goede strijders

vechtend voor ons leven

helden

Op 9 februari 1945

Zijn er 10 mensen binnen 4 minuten omgekomen.

Die 10 mensen werkte in de tijd van de Tweede Wereldoorlog
in het verzet.

De Duitsers waren het daar niet mee eens,

Daarom hebben ze de verstrijders laten omkomen.

Hier op deze plek is deze erge gebeurtenis plaats gevonden.

Wij zijn hier vandaag gekomen om dit te herdenken.

Wij willen jullie daarom dit gedicht schenken

Jullie hadden veel grauw en dagen.

En waar wat hebben jullie ons geholpen.

Jullie hebben ons heel erg vooruit geholpen op een betere
toekomst.

En jullie hadden allemaal een belangrijke overeenkomst.

Dat was dat jullie rochten voor Nederland.

We hebben nu vrijheid en hopelijk geen onerigheid.

En wij nemen hierbij afscheid

en hopelijk rusten jullie in vrede.



W



Ondergedoken ben je niet te zien.

Nooit naar buiten.

Donker & geen licht.

Eten is er niet.

Regelmatig moet je stil zijn.

Dat trekken de meeste niet.

Uiteindelijk word je gepakt.

Iemand moet jou redden.

Kunnen we hier.

Eindelijk weer eens douchen.

Regelmatig was iedereen dood.

Samen herdenken wij deze grote nood

tien mensen zijn overleden Jennifer

ze hebben gestreden

75 jaar geleden Yudica

voor ons in het heden

het was een gevaarlijk leven Jennifer

ze moesten elke dag beven

ze hebben gebeden Yudica

het is nu een lang tijd geleden

We mogen jullie nooit meer vergeten

met pijn en verdriet zagen de Duitsers dit niet Jennifer

We willen niet dat mensen dit ooit nog gaan zien

de mensen die ~~er~~ overleden waren nog niet zo oud Yudica

hen hielden waren van goud Jen

de Duitsers hadden het goud fout Yudica



Sem & Jitske

Die tijd geen één Duitser heeft spijt

10 mannen op rij elke Duitser die daar liep was blij

Ze werden doodgeschoten en mee teruggenomen

Op dat moment verder was niemand omgekomen

Fred Kater was bij de Duitsers aan het praten

En hielp daardoor veel Duitse soldaten

Agent Willemssen was er om het verzet dwars te zitten

Het verzet kon daarom geen één nacht stil liggen

We zullen nooit vergeten wat het verzet voor ons heeft gedaan

SAOIRSE

9 februari 1945. **W**ordt het onrustig. **Z**e hebben geen idee wat er boven hun hoofd hangt. **10** verzetstrijders uit één auto getrokken langs het water op een rijtje binnen 4 minuten tijd allemaal weg. Daarom haanden we voor deze mensen een minuut stilte. **E**n hopen dat niets ooit meer zal gebeuren.



oorlog

oorlog.

niet leuk.
het was vreselijk.
veel mensen zijn overleden.
wereldruyp.



verzet
hun veyden
voor anderemans leven
zij woenen de hielden
respect

